

de **4**  
helden

FRANÇOIS-GEORGES

# EN DE **NACHTELIJKE BEZOEKER**



CASTERMAN



FRANÇOIS-GEORGES

*de 4 helden  
en de nachtelijke  
bezoeker*



C A S T E R M A N





Wat ? ! Nee toch ! ...  
Allemaal voor jou ?



Hou op, alsjeblieft ! Je bederft heel m'n  
eetlust ! Maar...misschien is dat juist wel  
goed ! Ik wil namelijk vermageren...



Hoor hem !  
Dat wordt  
toch niks...



HIJ IS KLAAR ! ! !  
KOM MAAR KIJKEN !



Bewonder, dames en heren, dit  
staaltje van vernuft en durf :  
de STRAFIEBOUPRO !

De...stra...  
Fou...bie ? ...  
Wat ? !



Heel gewoon : de STRAAL FIETS BOUTJE PROF.  
Een heel eenvoudige, maar oerdegelijke motor,  
die ongetwijfeld op dit gebied een omwenteling  
teweeg zal brengen...

Alles is klaar, Prof. De  
demonstratie kan beginnen !



Even wachten ! Dikkie, help eens  
even de meubels hier wegzetten...



Er is geen centje gevaar  
bij ! Alles is precies  
en wetenschappelijk  
uitgedokterd.

Best mogelijk, maar  
een ongelukje ligt in  
een klein hoekje !



Opgelet ! KLAAR VOOR  
DEMONSTRATIE ! VIER,  
DRIE, TWEE, EEN, NUL !











BOUTJE !!!  
HELP !!! HELP !!!  
VLUG !!! VLUG !!!



Hier ben  
ik al !



Nero zou het zeker  
hebben laten branden... Maar wij...



...wij kunnen maar  
beter de brandweer  
bellen.



En enkele hectolitertjes  
water later...



Wat is hier  
gebeurd ?

Ik heb alles gezien...  
Ik heb afgrijselijk horen gillen...

Ontzettend !

Moet je eens  
ruiken, zeg !

Ja, net of er iets  
aangebrand is, hè ?



Hoeveel slachtoffers ? Ik ben van de  
'Teleraaf'.

Dat weten ze pas als al  
dat puin opgeruimd is.

Waar  
alcoholisme toe  
leiden kan !



Kom, Adelia...  
Dit soort nare dingen  
maakt ons leven  
nog zwaarder...



We mogen nog van geluk spreken !



VAN GELUK SPREKEN ? ! ?  
DAT IS HELEMAAL MOOI ! ! !  
Wat is er van mijn jurken, mijn  
gordijnen en mijn  
meubelen over ? ...



...heel mijn voorraad kostbare  
limonade foetsie...  
Och, ik wou toch vermageren...



Al mijn berekeningen kletsnat  
en mijn lievelingsboek kapot...







HET EH, WERD VERVAARDIGD DOOR DE EH, DRIE EH, GEBROEDERS ZURICH, KLOKKENMAKERS UIT EH, ZWITSERLAND. ZE GAVEN DE EH, KLOK AAN EH, FERDINAND VIII...

DIT IS DE EH, STAATSIEMANTEL VAN EH, FERDINAND. TOEN HIJ HEM EH, AANTROK, EH RIEP HIJ UIT : EH, ZOALS DEZE EH, MANTEL MIJ EH, BESCHERMT, EH, ZAL IK EH, OOK MIJN EH, VOLK EH, BESCHERMEN...

EN HIER EH, ZIET U DE EH, SCHEDEL VAN DE EH, KONING MET HET EH, SCHEDELTJE VAN DE EH, KROONPRINS ER EH, NAAST. HET SKELET WERD EH, LANGE TIJD IN EH, DEZE KIST BEWAARD, MAAR EH, IN DE EH, 3 MAART-EH, REVOLUTIE IS HET EH PARDOES EH, VERDWENEN...

NOG EEN EH, KONINKLIJK AANDENKEN ! DIT EH, IS DE SLEUTEL VAN DE EH, STAD LOGAS. FERDINAND EH, BELEGERDE DE EH, STAD OP 6 EH, JULI. 'S NACHTS EH, DROOMDE HIJ, DAT MEN HEM EH, DE SLEUTEL VAN DE EH, STAD KWAM BRENGEN...

DE EH, VOLGENDE DAG BEGON DE EH, SLAG. DE EH, STAD VIEL, PRECIES EH, ZOALS HIJ DAT EH, IN ZIJN EH, SLAAP EH, GEDROOMD HAD.

Hè ?

HIER EEN EH, ZEER KOSTBAAR EH, DOCUMENT VAN EH, FERDINAND. HET IS EH, AFKOMSTIG UIT DE EH, BEROEMDE EH, BIBLIOTHEEK VAN EH, ALEXANDRIE, DIE DOOR EH, KALIEF OMAR EH, HELEMAAL IN DE EH, AS WERD GELEGD. GEEN EH, ENKEL DOCUMENT OF PAPYRUS EH, BLEEFT EH, GESPAARD...

HIER ZIET U HET PORRET VAN FERDINAND 100 JAAR NA ZIJN DOOD UIT HET HOOFD GESCHILDERD DOOR PIETER, OVERBOORD...

EN EH, VERGEET U DE EH, GIDS NIET...  
O ! Nee...

Heb je alles onthouden ? Ja, zeker Ik zal je bovendien nog dit fraai uitgevoerde werkje geven. Alles staat er precies zo in...

Dit is je uniform. Als je het boekje nu even goed doorkijkt : de toeristen komen pas over een goed uur...

Het is niet moeilijk, zoals je ziet. Eén goede raad moet ik je geven : altijd alle vragen beantwoorden ! ...

En terwijl Boutje zijn talenten in dienst van het toerisme stelt...

Meneer Dikkie, wilt u mevrouw hier even gaan helpen ? ...

O... Ja ! ...  
Mevrouw ! ...









O! U wilt de benzine zeker ook in de tank, niet? ...

Nee, in mijn tas, goochermerd!



Nu wil ik beleefd zijn en dan worden ze kwaad! ...



Ik kan hier wel blijven staan! Daar komt er weer een...



Terwijl Staartje druk bezig is, vraagt Lucky zich af, hoe hij zich verdienstelijk kan maken...



Ben je zover? Hier zijn toeristen...



Hier, dames en heren, eh, gaan wij de eh, rondgang beginnen...



Om te beginnen ziet u hier eh, een klok met eh, drie wijzerplaten, die eh,...

Wonderful!

Waarom drie wijzerplaten?



Altijd antwoord geven...

Wel, eh, omdat op eh, deze manier drie eh, personen tegelijk kunnen zien, eh, hoe laat het is...



En hier ziet u he, de mantel van de koning, die zei: "Met eh, deze mantel eh, kleed ik mijn hele volk eh, aan..."

How nice!



En hier ziet u de eh, sleutel, die Ferdinand eh, VIII vond op het eh, veld van eer... De zogenaamde eh, droomsleutel...

Aaaah!!!



Dit is eh, de schedel van de koning met daarnaast het schedeltje van dezelfde koning, van eh, toen hij klein was...

Interessant, zeg!



En eh, in deze kast zit het skelet van Ferdinand, dat er eh, niet meer is...

How lovely!













En zou die confectiezaak van jou nog steeds een verkoper of verkoopster nodig hebben ?

Ik denk van wel...



En dat koksbaantje van jou ? Zouden ze al een andere hebben ?

Ik denk van niet...



En dat baantje van gids ?

Het is voor U



Ik denk, dat ik maar met Dikkie meega !



Even later...

Wenst meneer nog iets van de gebraden duifjes ?

Graag ! Ze zijn heerlijk !

Die knaap is een parel !



Uw tank is vol, meneer. Zal ik die olie even nazien ? Deze 7-75 olie is een zelfje voor de motor ! ...

Tjonge ! Dat is pas een bijdehante knaap ! ...

Ja, ja ! Uitstekend !



Maar die staat u uitstekend !

Ja, hè ? Lijkt mij ook ! Geef die corsage dan ook maar erbij.

Dat meisje weet pas, wat verkopen is !



...En het rijke leven van koning Ferdinand VIII vindt u uitvoerig beschreven in een prachtig boekje, dat u aan de uitgang kunt kopen.

Heel goed ! Héél goed ! ! !

O, maar dat boekje moet ik zeker hebben !

Goed, schat...



Het gaat nu goed met onze vrienden. Ze kunnen nu gaan beginnen met het opknappen van hun huis...



Hij zat boven op de trap, die Oele-oele-wap...

Even kijken : 3.764 meter en 4.32 meter is samen...

Kun je me even helpen, Staartje ?

Ogenblik... Welke kleur ? Dat zoete rose, die topaaskleur of dat witte parelmoer ?









AFSCHUWELIJKS ?

U moet weten, dat mijn zuster hier en ik...



...in een villa wonen, die 'De Petunia's' heet...



Een verrukkelijk huis... Maar het ongeluk is... het...



SPOOKT er !



SPOKEN ?



Hebt u de politie gewaarschuwd ?

O nee ! De politie ! Bij ons ? ! ?



Maar als u geen politie wilt waarschuwen, wat dan ?

Ja, dat is het juist ! Dat weten we niet !



Hm... misschien dat ik iets voor u zou kunnen doen... Misschien...



Ik heb vrienden, die 's nachts best de wacht bij u thuis zullen willen houden om jacht te maken op het spook !



Bent u dan...

...niet bang ?

Ik... eh... Wij zijn nergens bang voor !



Echt ? Zoudt u dat met uw vrienden willen doen ?

Wacht u maar af... wij komen ! ... Even kijken... 25 c.m. sterk, zwart lint.

O, wat heerlijk !



Afgesproken ! Tot vanavond, dames !

Villa 'De Petunia's'!



Die avond...

Die Dikkie ! Ook al met je neus in de boeken ? ...

Kookboek, beste Prof, kookboek...

Had ik een hamer...



HELA ! ! !



Goochemerd ! Wie zet er nou een trap vlak voor de deur...

Wie komt er nu zo maar naar binnen stormen ! ...





Ik heb een geweldig, een buitengewoon, een ongelooflijk nieuwtje !



O, ik weet het al !

Wat dan ?



Je gaat proberen verstandiger te worden...

Hè, wat stom !



Er is een spook, dat elke nacht trouw verschijnt in de villa 'De Petunia's' van de dames Krultjes...



Ha ! Een spook ! Die bestaan helemaal niet ! ...

Wel waar ! Ze bestaan ! En ik heb die dames beloofd, dat we er naar toe zullen gaan om op die spook te jagen ! ...



Op een spook jagen ? Jij bent al bang voor een vlieg ! ...



IK BEN VOOR NIETS EN NIEMAND BANG ! ! !



O NEE ???

PSHHT



Kortsluiting !

iiiiiii!

Ik ben bang !



Stil blijven staan ! Ik heb het zo voor elkaar...

Gauw, Boutje ! ...



Ai... nou laat ik wat vallen...

IK BEN ZO BANG



OH !

AH !

Ik wist wel, dat dat niet goed af zou lopen...



Zo, klaar ! ... Zeg, waar hadden we het over ?

Over... eh... spoken...



iiiiiii!!!













Ja, Staartje, het zijn spookverhalen. Ik heb ze speciaal voor deze gelegenheid uitgekozen. Kijk, dan komen we een beetje in de juiste stemming...



Marley was dood; en toch stond hij daar...



...Een transparante, afschuwelijke schim met wijd opengespalkte ogen...



...“Wie bent u?” vroeg de oude Scooge. “Vraag liever wie ik was”, antwoordde het spook met holle stem.



Hou op, Prof! Afschuwelijk!



Vind je het niet leuk, Staartje? Wacht... hier... het volgende hoofdstuk: dat is vrolijker!



Scooge voelde een koude hand op zijn schouder... Het was de hand van het tweede spook...



Heb je echt niets leukers om voor te lezen?

Eh... nee. Ik heb hier: “De Vampier”, “Een spook wordt begraven” en “Het skelet in de muurkast”.



Allemaal slecht voor mijn zenuwen, maar goed voor m'n diët. Ik heb opeens helemaal geen honger meer...



Wacht, ik denk er ineens aan, dat ik in mijn zak nog een boekje met grappige verhalen heb...



Een voorbijganger vraagt een visser: “En, willen ze bijten?” — “Nee, zegt de visser, hier zit alleen tamme vis.”



HAHAHAHA!!!  
Is die even goed!





HIHIHIAAA, TAMME  
VIS!!! HAHAHAHA!



HOOOOHAHHAA ze zijn  
HOWHAHAHAHOWHA



...ze zijn HAHAHAHIHAHA  
tam... HAHAHIHA!



HAAAH... HE...  
Lachen jullie niet? ...



Ik geloof, dat jullie geen gevoel  
voor humor hebben.

Zoals we hier zitten,  
lijkt me dat goed te  
begrijpen.



Laten we maar eens aan  
ernstiger dingen gaan denken.  
Ik stel voor op verkenning  
uit te gaan...  
Prof op de zolder...



...Dikkie in de kelder en Staartje in de tuin...  
Als één van jullie wat ziet, kom ik te hulp!



Moet ik alléén naar  
de zolder?

Ik naar de kelder?  
Ik heb geen  
dorst!

En ik naar  
de tuin?



Tjongejonge!  
Wat zijn jullie toch  
flink! ...



Ga jij dan even naar de kelder, de zolder  
en de tuin!



Nee, dat kan ik niet doen. Ik  
moet bij jullie blijven om je  
gerust te stellen...



DONG



Zo! Over een kwartier moet dan het  
spook verschijnen

Wa... waarom over een kwartier?





































































(1) Zie 'De Vier Helden en de Heilige Koe'

























Sinds gisterenavond al sta ik achter die pers. Vanmorgen pakten ze de Prof en toen Dikkie...



En nu zijn we alle vier in dienst van een valsemuntersbende! Wie had dat gisteren kunnen denken? ...



Jongens, we zullen een manier moeten vinden om hieruit te komen. Denken jullie eens...



Het komt wel voor elkaar! We vinden er wel wat op. Maar nu eerst slapen...



Wat vreemd, dat Staartje er nog niet is...



Waar zou die Dikkie toch blijven?



Sakkerloot! Half elf... en m'n gids is er nog niet!



Is Boutje er nog steeds niet?

Ik heb hem na gisterenmorgen niet gezien...



Wie moet nu op het museum mijn plaats innemen?

Ze zullen me wel missen in de garage!



Wat zal m'n baas boos zijn... Ik moet er niet aan denken... al die lekkere hapjes en die sausjes...

Wie moet er nu in de winkel verkopen?



Kom, een beetje opschieten daar! ... En, tekenaar, hoe gaat het met dat nieuwe vijf en twintig gulden-biljet?

In één woord: af!



Zeg, waarom kijken al jouw figuren zo vreemd? Ze hebben zo'n... eh... speciale blik...









(1) Zie: 'De Vier Helden en de Heilige Koe'









Wie praat daar over dwang-  
arbeid ? ... Dat mag jij een  
paar jaartjes gaan doen...



Geen streken, hè ?  
Jullie zijn er  
gloeïend bij !  
Handen omhoog !



Jongelui ! Van harte gefeliciteerd met  
jullie koelbloedigheid en vindingrijkheid.  
Zonder jullie hadden we dit zaakje  
maar moeilijk op het spoor gekomen...



WAT ? Hebben jullie hiervoor  
gezorgd ? **ONMOGELIJK !**  
We hebben jullie geen enkele  
kans gegeven op contact  
met de buitenwereld...



Laat hem eens  
zo'n biljet zien,  
commissaris...

Met genoeg...  
Haha ! ...



Goed ! Ik beken ! We waren juist over de grens  
met onze spullen. We moesten ons ergens  
verbergen. Toen zagen we die villa en de dames  
Krultjes. We merkten, dat ze erg bang waren  
en hebben ons toen als spook vermomd...  
Ze gingen er al gauw vandoor...

**OH!**

**OH!**



En toen kwamen wij erbij.  
Maar nu moet ik u toch  
eens vragen : Hoe kon u  
die nacht, toen wij u  
achtersloegen, nog  
ontsnappen ?



Wel... door het keldergat !

WAT ? Wij hebben toch flink  
aan de tralies geschud...



O, dat heb ik in één nacht  
voor elkaar geprutst... Kijk...  
je hoeft alleen deze twee  
tralies maar op te lichten...  
en dan...



...Zo konden we er snel vandoor  
als het moest...



...zoals nu. Ik heb de eer u allen te groeten...

**HOUDT HEM !!!**









En ik had ook dit weer voorzien!

O! chef! U bent gewoon een... Mmmm...



Enkele dagen later...

Heb je alles al in de krant gelezen?

Ja. Als we niet zo bescheiden waren...

...zou het rood ons naar de kaken stijgen. Gelukkig maar dat wij altijd met beide beentjes op de grond zijn blijven staan, want anders...



Hier is een brief van de dames Krultjes. Ze nodigen ons uit om vanavond thee bij hen te komen drinken...



Oh! We krijgen van de Nederlandse Bank een grote beloning! Nu hoeven we geen zorgen meer te hebben voor ons huis...



Jammer! Het begon net ergens op te lijken!



's Avonds...

O, wat een mooie bloemen!



Een lekker kopje thee, beste Dikkie?

Graag! Laat m'n dieet maar waaien...

Ik hoop dat u niet meer aan spoken denkt...

Nee! Die vreselijke toestand is vergeten. Tijdens ons verblijf



...bij onze nicht hebben wij iets nieuws geleerd... Hortensia heeft ons haar tafeltje geleend.

Ja, en wij...



...laten nu tafels zweven...

**EINDE**

Wij roepen GEESTEN op!





## *de 4 helden*

*François-Georges*

In deze reeks verschijnen :

DE 4 HELDEN EN DE Vliegboot  
DE 4 HELDEN EN HET ZEEMONSTER  
DE 4 HELDEN EN DE HEILIGE KOE

Scenario : Georges Chaulet - Tekeningen : François Craenhals

